

De Hoeksteen

november 2020



Protestantse gemeente
te Hoek

Door het jaar heen kunt u actuele informatie over de Protestantse gemeente te Hoek vinden op www.pknhoek.nl of Facebook.

Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden (Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website: www.gelovenindedelta.nl

Voorwoord Vanuit de kerkenraad

Kerk(zijn)in de samenleving, anno 2020.

Een tijd die wordt gekenmerkt door een pandemie.

Is dat nog wel te doen?

en.... dan is het jaarthema ook nog **het goede leven!**.

In deze Hoeksteen leest u daarover, vanuit diverse invalshoeken uit ons gemeenteleven.

'Kerk **in** de samenleving', niet naast de samenleving of daarbuiten, maar de kerk als onderdeel van onze samenleving.

Dat klinkt gewoon en het is heel normaal dat je in de kerk terecht kunt voor kerkdiensten en vele andere gelegenheden, voor gebed en voor bezinning.

Bestemd voor mensen uit ons dorp en daarbuiten die met elkaar willen delen en doen en invulling willen geven aan een **goed leven**.

Dat veronderstelt ook een zekere beweging bij mensen. Meedoen aan en meedenken over de invloeden die onze samenleving mede bepalen.

Zin geven aan samenleven, door elkaar te willen en kunnen ontmoeten.

Dat klinkt wat tegenstrijdig of paradoxaal: 'ontmoeten in een tijd van 1,5 meter afstand met mondkapjes op', maar juist dat stemt tot nadenken en doen.

Als je geluk hebt in het leven, zijn er mensen die voor jou veel of alles over hebben. Die zoveel van je houden, dat ze hun leven zouden willen geven.

Hopelijk heb jij ook mensen om je heen voor wie je alles over hebt.

Die je zou willen verlossen van financiële schulden, uit hun armoede.

Die met gevaar voor besmetting mensen in verzorgingstehuizen blijven verplegen.

Mensen 'die deugen'.

Dit jaar kent weliswaar zijn beperkingen in het ontmoeten, maar ...

vergeet het samen leven niet!

Met elkaar zijn we gemeente en kerk.

De kerk die geen drempels kent en zo een instrument wil zijn van de Geest van onze Schepper.

Henk Siersema

voorzitter kerkenraad.

Van de kerkrentmeesters

Beste gemeente,

Ook wij als kerkrentmeesters willen u graag bijpraten betreffende onze opdracht zodanige voorwaarden te scheppen dat we samen een actieve gemeente kunnen zijn voor kerk en pastoraat.

Aan de hand van meerjarenplanningen krijgen we een beter inzicht hoe we ook in de toekomst het samen-kerk-zijn kunnen waarborgen. We kijken daarbij naar mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen en zijn kritisch op onze uitgaven.

Inkomsten

Hier is uw bijdrage aan 1) actie kerk balans (65% van totaal inkomsten) en 2) collecten, giften en actie solidariteitskas (15% van totaal inkomsten) onmisbaar, hartelijk dank hiervoor. Echter, door vergrijzing / een teruglopend aantal leden dat actief deelneemt, wordt deze bijdrage ieder jaar lager. Door, onder andere, aangeboden belasting compensaties van de landelijke overheid bij schenkingen, moeten we waar mogelijk, proberen dit patroon te doorbreken. We geven u hier graag meer informatie over en helpen u indien gewenst bij het invullen van de formulieren. De overige inkomsten (20% van het totaal) zijn afkomstig uit 1) verhuur van ons kerkgebouw aan verenigingen en 2) verhuur pinautomaat aan Geldmaat. Rente inkomsten zijn tegenwoordig helaas nihil.

Uitgaven

De laatste jaren zijn we er in geslaagd om kosten die niet direct gerelateerd zijn aan kerk en pastoraat te verlagen. Van het totaal aan uitgaven gaat nu 17% naar onderhoud, verzekering, energie en verplichte afdrachten en 2% naar administratie en beheerskosten. Dit betekent dat meer dan 80% van onze uitgaven voor kerk en pastoraat zijn, daar waar uw bijdrage ook voor bedoeld is. Hoewel we een nieuw kerkgebouw hebben, we willen dat het 'up to date' blijft en dat, ook als visitekaartje naar ons dorp, bijvoorbeeld de tuin netjes onderhouden wordt. Wat betreft energie; we hebben afgelopen maand extra zonnepanelen laten leggen. We verwachten hierdoor nu 'energie neutraal' te worden en een aanzienlijke besparing te realiseren.

Als laatste nog het volgende: door de reeds genoemde vergrijzing en een teruglopend aantal actieve deelnemers aan Actie Kerkbalans dreigen inkomsten en uitgaven verder van elkaar weg te lopen. Wij als kerkrentmeesters zullen ons uiterste best doen nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en we blijven kritisch op uitgaven niet direct gerelateerd aan kerk en pastoraat, maar rekenen ook op u, om het samen-kerk-zijn voor de toekomst te kunnen waarborgen.

Met vriendelijke groet, namens het college van kerkrentmeesters,
Wim de Putter



Wat is het goede leven?

Op dit moment klinken die woorden nogal wrang en wat cynisch.

Het jaarthema van de PKN werd gekozen nog voordat de Corona-crisis uitbrak. Omdat het leven steeds meer stil kwam te staan, zijn we wel meer gaan nadenken over ons leven en wat goed of belangrijk is.

Kilometers rijden voor vergaderingen terwijl het ook online kan: dat is een verademing! Anderzijds hoor je mensen zuchten: het leven is eenzaam en saai! Je ontmoet nooit meer iemand bij een koffiemachine. Nergens is nog een feestje.

Op het moment dat we denken: “We kunnen weer gaan zingen!” worden nieuwe maatregelen over ons heen gestort. De ellende is nog niet voorbij. We zullen elkaar nog lang moeten missen: de concerten, het zingen. En dat is nog maar een deelaspect van ons leven. De economische gevolgen zijn nog niet duidelijk. Bedrijven staan op omvallen. Mensen verliezen hun baan. De angst bij mensen om ziek te worden zit er goed in. Ziekenhuizen moeten de zorg weer opschalen. Wat is dan nog ‘het goede leven’?

De Pieterskerk in Breukelen gaat al voor de tweede keer met dit thema aan de slag. Wegens succes verlengd, schrijven ze. ‘Als kerkenraad zochten we een kapstok voor de onderwerpen die aan de orde moesten komen’, vertelt dominee Krijn Hage. ‘Eén van de gemeenteleden, een boer, had het klimaat al eens genoemd in relatie tot de zorg om z’n boerderij. Over euthanasie bleken vragen te zijn. Ook orgaandonatie was een thema. Dan gaat het over de schepping, het dagelijks werk, de dood – hoe denk je daarover als christen, hoe spreek je erover en hoe handel je goed?’

Bovendien: veel gelijkenissen gaan over het koninkrijk der hemelen.

Daar ga je dan andere woorden voor zoeken. Zo zijn we, al associërend, gekomen op *Het Goede Leven*.

Het goede leven is dus vooral gekozen in de zoektocht naar het juiste handelen.

Wat is goed om te doen? Dat is een ethische invalshoek.

Een andere invalshoek is: Wat maakt het leven goed? Eind november herdenken wij onze overledenen en zoeken we samen troost en licht.

Wat kan troosten? Wat kan bij ‘rauw’ verdriet nog *goed* worden genoemd?

Dezelfde vraag kan je stellen bij vragen rondom euthanasie.

Wat is nog *leven* en wat is nog *goed*? Dat zijn ook ethische vragen maar vooral vanuit de zoektocht naar de kwaliteit van het leven.

Het goede leven is iets waar we allemaal naar zoeken en verlangen. Soms bewust, soms verdwijnt het naar de achtergrond omdat je aan het overleven bent.

Maar hoe dan ook, ieder heeft zijn eigen voorstelling van wat het goede leven inhoudt. Die voorstelling over wat het goede leven is, verandert ook door ervaringen in je leven. Als je jong bent wil je de hemel bestormen. Alles zien, alles meemaken. Hup, de wereld in, naar het goede leven! Yolo! (you only live once = je leeft maar één keer). Als je oud bent heb je genoeg aan je eigen tuin, het zonnetje en familie of vrienden die op bezoek komen. En dat is goed: dat we dat goede leven allemaal verschillend zien en inkleuren.



Als Jezus het Koninkrijk van God ter sprake brengt, dan zegt dat iets over het goede leven zoals God dat voor ogen heeft. Tijdens de startdienst leerden we daaruit een paar dingen. Als eerste: Het goede leven is er! Misschien zien we het goede leven niet altijd. Er kan zoveel stof en vuiligheid ons gezichtsveld beperken. Maar die schat in de akker ligt er wel! En die parel, die bestaat. Het goede leven is geen onbereikbaar ideaal, een droombeeld of utopie. Het is de werkelijkheid, soms verborgen onder wat je kunt zien. Maar het is er wel! Dat is iets om aan vast te houden. Onder ons

dagelijks wel en wee maar ook onder het wereldgebeuren waarvan Prediker verzucht dat het allemaal lucht en leegte is (Pred. 1:2), ligt het goede leven als een schat verborgen.

En dan? Wat doe je als je die schat, als je het goede leven hebt gevonden? De vinder van de schat en koopman van de parel doen allebei iets radicaals. Ze verkopen alles wat ze hebben. Zo staat een christen in het leven.

Dat is misschien dwaas in de ogen van de wereld, maar voor hen is dit het enige wat belangrijk is en nodig. Al het andere wordt relatief ten opzichte van de schat, de parel. Ze laten zich in hun doen en laten leiden door de verrassing, de verwondering, de vreugde, over hun schat.

Dat is een radicaal christendom. Radicale keuzes voor het goede leven. Zoals ook de rijke jongeling te horen kreeg: Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Het volgen van Jezus, het goede leven kiezen vraagt om radicale keuzes. Welke keuzes dat dan zijn en hoe je dat dan moet doen, daar kunnen we nog een jaar lang over praten.

Het *goede* heeft vooral te maken met het geloof dat God goed is en dat de toekomst aan Hem is. Daarom is de toekomst goed en daarom is er hoop! God maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel hoogstaand beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van de schepping zoals het was bedoeld, valt over jouw leven.

Op zo'n moment kan het leven goed zijn, ook al is er veel droefheid of verlies. Je bent ook niet meer alleen, want we zijn samen kinderen van God en samen mogen wij die Hoop, Troost, Licht en inzicht doorgeven.

Samen op zoek naar het goede leven.

Wat mij in deze zoektocht duidelijk is geworden dat Schrift en Tafel altijd samen gaan. We vieren het goede leven vooral samen met de Wereldmaaltijd, de Eethoek, de Kliederkerk, Kids op Zolder en uiteraard het Avondmaal zelf.

Dit najaar en deze winter zullen totaal anders zijn dan andere jaren. Het zal vooral een zoektocht zijn naar hoe we *het goede leven* met elkaar kunnen delen. We hebben veel plannen over groot huisbezoeken, kerstactiviteiten, jeugdactiviteiten maar we zullen week voor week moeten zien wat verantwoord is.



Zo leven we tussen verlangen en verantwoordelijkheid.
Zo gaan we op zoek naar het goede leven.
Dat God ons daarin mag zegenen.
En dat wij vaak mogen antwoorden:
Zie hoe goed en lieflijk het is als broeders en zusters tezamen leven!

Tot ziens, met hartelijk groet
ds. Saskia Ketelaar

Telefoonnummer – mobiel: 0032487286884
of e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be



Jeugdwerk

Wij vinden het belangrijk dat onze kerk actief ruimte biedt aan kinderen en jongeren. Ze moeten zich in deze omgeving geborgen en welkom voelen en de gelegenheid krijgen zelf vorm te geven aan het geloof. Hierbij willen we hen uitdagen en prikkelen door ze actief mee te laten denken en werken.

Daarbij willen wij ons inzetten, geïnspireerd door het verhaal van God en mensen, om samen te leven en leren vanuit het evangelie. Hierbij willen we de eigenheid van kinderen, tieners en jongeren en de tijd waarin we leven niet uit het oog verliezen.

"Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God" JOP

Tijdens de erediensten is er voor kinderen tot 4 jaar **crèche**.

Voor kinderen van 4-12 jaar is er **kinderkring**. Ze gaan met het licht, aangestoken aan de Paaskaars naar hun eigen ruimte. Daar horen ze het verhaal van die zondag uit de methode Kind op Zondag.

Na de Uitleg en Verkondiging komen ze weer terug in de kerk.

Gedurende de 40-dagentijd en in de Advent periode wordt er gewerkt met een doorlopende werkvorm op projectbasis.

Ook wordt er elke week gespaard voor Faith, een meisje uit Oeganda.

Elke maand kon er € 30 worden overgemaakt aan de organisatie *World Vision*.

Faith kan hierdoor naar school. In de ruimte boven (jeugdhonk) kunt u een fotoalbum bekijken met alle berichtjes van Faith van afgelopen jaar.

Voor **tieners van 12 t/m 16 jaar** is er op de eerste zondag van de maand een luisterwijzer met bedenkingen en vragen. Zo worden ze uitgedaagd om op hun eigen manier bezig te zijn met de preek. Na de dienst is er gelegenheid om met ds. Saskia Ketelaar van gedachten te wisselen over het onderwerp.

Ook buiten de erediensten bieden we activiteiten aan voor de jeugd:

Voor de kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool is er **Kliederkerk**.

Een activiteit om kinderen op een speelse en eigentijdse manier kennis te laten maken met de Bijbelverhalen.

Op een vijftal woensdagmiddagen worden de kinderen opgehaald uit school en gaan we samen naar de kerk.

We beginnen de middag met eten. Vervolgens

gaan we aan de slag met een Bijbelverhaal waarbij de kinderen ook actief mee doen.

Tot slot is er tijd om te knutselen of gewoon even lekker te spelen.



Dit jaar gooien de maatregelen rondom Corona wat roet in het eten, maar zodra het veilig is worden de uitnodigingen verstuurd.



Dit seizoen in een nieuw jasje is **Kids-op-Zolder**. Kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool plus de eerste twee jaren van de Middelbare School zijn welkom op dinsdag om 17u30. Samen met de dominee; eerst in de keuken wat lekkers klaarmaken en daarna samen met jeugdouderling Daniëlle eten, nadenken over een Bijbelverhaal en knutselen.

Ook deze activiteit hopen we vijf keer in het jaar te kunnen houden.

In de kerstvakantie organiseren we elk jaar een activiteit voor alle kinderen. Het is nog te vroeg om iets te kunnen verklappen maar: spaar alvast maar glazen potten en waxinelichtjes en tel de dagen af naar 24 december!

De tieners ontmoeten elkaar bij **Meet en Eat**.
Wil je meedoen, laat het ons weten!

We hopen dat al onze kinderen en tieners ondanks de Corona een boeiend, leerzaam en gezellig seizoen mogen beleven.

We hebben er zin!
Jeugdouderling Daniëlle Rijksen en dominee Saskia Ketelaar

door het jaar heen is actuele informatie over de activiteiten te vinden op de website:
www.pknhoek.nl

Omzien naar elkaar - pastoraat

Van oudsher is pastoraat als *omzien naar elkaar* in de christelijke gemeenschap een kerntaak, een herderlijke zorgtaak voor de leden en voor anderen (niet-kerkelijken) die deze zorg behoeven. Onze kerkorde voegt daaraan toe om elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde.

Daar gaat het om!

Het zich gelovig verbinden aan een kerkelijke gemeenschap is niet meer vanzelfsprekend. Dit stelt ons als christelijke gemeenschap voor nieuwe vragen. Waarom zijn wij kerk? – Wat is onze identiteit?

Waarin zijn wij sterk? – Wat kan beter?

Het biedt een uitdaging.

In geloof gaan wij de toekomst in.

Van oudsher is pastoraat als *omzien naar elkaar*. Wij worden als het ware aan elkaar toevertrouwd. Samen zoeken we verbinding met onze God en de samenleving waarin wij leven.

De herderlijke taak in de gemeente ligt er voor allen.

Wij worden allemaal geroepen om pastoraal en liefdevol met elkaar om te gaan.

Daarnaast zijn er in de christelijke gemeenschap van oudsher gemeenteleden (ouderlingen en tegenwoordig ook contactpersonen) die zich samen met de predikant hiervoor specifiek inzetten: zij zoeken mensen op om aandacht te geven aan hun persoonlijke levenssituatie, vragen en signalen door te geven en hen, waar dat gewenst is te ondersteunen, bemoedigen en troosten.

Het doel van pastoraat is mensen helpen op te bloeien als mens en te groeien als gelovige.

Wezenlijk blijft dat het pastoraat zich altijd afspeelt in het licht van het evangelie van Jezus Christus en in verbondenheid met de christelijke geloofsgemeenschap.

Eén van, zo niet de belangrijkste vaardigheid in het pastoraat is 'luisteren'.

Het gaat dan om een luisteren op twee niveaus: luisteren naar de woorden van de Schrift en luisteren naar de eigen ervaringen van mensen, om op deze wijze te verstaan wat mensen beweegt en te vertolken waar het in het leven op aankomt.

Zo valt in het eigen levensverhaal van mensen iets te beluisteren van het Verhaal van God met deze mens.

Pastoraat
is samen 'met de Derde' onderweg zijn



*Jezus gaf ons geen boek,
maar vormde een
gemeenschap.*

*Leslie Newbegin
Theoloog(1909-1998)*

Pastoraat-wijkindeling

De predikant en de ouderlingen vormen samen met een (voormalig) diaken de werkgroep pastoraat. Door de tijd heen probeert de werkgroep zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van zaken die spelen in de gemeente en bij gezinnen of personen. In onderling overleg zal dan telkens besproken worden op welke wijze en door wie het beste vanuit de werkgroep contact gelegd of onderhouden kan worden.

De verdeling van straten en adressen over contactpersonen (en leden werkgroep) houden we wel graag in stand.

Wanneer u iets wilt doorgeven of overleggen, of een afspraak wil maken voor een bezoekje door één van de leden van de werkgroep neemt u dan s.v.p. contact op! De ervaring leert dat het nog geregeld voorkomt dat gedacht wordt: "dat ze het wel zullen weten". Dit is echter lang niet altijd het geval. Daarom: laat het even weten, dat wordt zeer op prijs gesteld.

De werkgroep pastoraat wordt bemenst door de volgende personen:

Saskia Ketelaar (predikant) mobiel: 0032-487286884 saskia.ketelaar@scarlet.be

Addie de Bree (ouderling) 0115-441830 adebree@zeelandnet.nl
Burg. H. Wolfert Hof, Rozenlaan, Terneuzen, Overig

Ada Dieleman (ouderling) 0115-441444 adadieleman@zeelandnet.nl
Kreeksingel, Julianastraat, Tramstraat, Binnendijk nr. 16, 19 en 20, Omloop, Windlustlaan, Lovenpolderstraat, Lovenweg, Noorddijk, Biervliet, Oostburg, Koewacht, Sluiskil

Franny van Driel 0115-441652 gerardvandriel@hetnet.nl
Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Marijkestraat, Begoniastraat, Crocusstraat, Hendrikstraat, Wilhelminastraat, Tulpstraat, Gerberalaan

Henk Siersema (ouderling) 0115-442074 siersema@zeelandnet.nl

Elly Tollenaar (ouderling) 0115-612914 ftollena@kpnmail.nl
Azaleastraat, Fresiaplein, Clivialaan, Narcissenlaan, Korenbloemstraat, Langeweg, Seydlitzweg, Sluispolderdijk, Zevenaardijk

Overige contactpersonen:

Corry Siersema 0115-442074 casiersema@outlook.com
Irisstraat, Gladiolenlaan, Ds. Raamshof

Corrie de Putter 0115-441421 cjanna@live.nl
Molendijk

Riet van Hoorn 0115-441959 ldvhoorn@hetnet.nl
Irisstraat "Lovendieke" nrs. 32 t/m 46c, Jasmijnlaan, Oud Vlissingen, Noordstraat, Seringenlaan, Lijsterbesstraat

Rieneke Dieleman 0115-441630 leendiele@zeelandnet.nl
Irisstraat 56, 60, 66, Keijzerstraat, Willemstraat

Adrie Francke 0115-442461 amfrancke@zeelandnet.nl
Verzorgingshuis Vremdieke (samen met Riet van Hoorn)

Willy Dekker 0115-441880 fwdekker@zeelandnet.nl
Mauritsfort, Zandplaatweg 1

Anneke van der Sluis 0115-402484 kean.vdsluis@gmail.com
Hasjesstraat, Zandplaatweg, Kreekweg, Gruttolaan, Lozeschorweg, Middenweg, Koudepolderstraat

Lyda van Hermon 0115-442298
Langestraat, St. Hubrechtstraat, Dr. Leenhoutstraat, Molendreef, Nieuwstraat

Fini Herrebout 0115-442860 defien@zeelandnet.nl
Binnendijk 2, 3 en 5, Altenastraat, Knol, Wulpenbek, Philippine

Kerkelijke Vrijwilligers Dienst

De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een groot aantal vrijwilligers dat op verschillende terreinen actief is.

Het bestuur bestaat uit:

Catrien Mol, voorzitter

Elly Tollenaar, secretaresse (bloemendienst en vervoersdienst)

Dagmar Elve (verjaardagskaarten)

Karina Wolfert (koffiedienst)

Na de dienst is het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte, met mooi weer in de tuin. Wilt u meehelpen, graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Karina Wolfert, tel. 0115-720671, e-mail kavl@zeelandnet.nl

De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een gemeentelid gebracht die bijv. pas uit het ziekenhuis is ontslagen of recent een diepte-of hoogtepunt in zijn/haar leven heeft meegemaakt.

Ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die slecht ter been zijn kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst. Momenteel wordt hier geen gebruik van gemaakt, maar mocht dit nodig zijn kunt u contact opnemen met Elly Tollenaar.

Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden via ouderlingen en contactpersonen bezorgd.

Ook bij de bezorging van bijv. Paasattenties (bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder) wordt een beroep op de vrijwilligers van de KVD gedaan, dit in samenwerking met de diaconie.

Contactadres: Elly Tollenaar tel. 0115-612914, e-mail: ftollena@kpnmail.nl

Kerkdiensten

Aan de uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.

Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De meest actuele gegevens vindt u op onze website www.pknhoek.nl

- 1 november ds. Saskia Ketelaar, **Zendingszondag**
8 november Ada Dieleman, ouderling – **Dankdag**
15 november ds. Jan Verlinde, Axel
22 november ds. Saskia Ketelaar
Laatste Zondag kerkelijk jaar, Gedachtenis van de namen
29 november ds. Saskia Ketelaar
Eerste Zondag van Advent
- 6 december dhr. Klaas Bos, Goes
Tweede Zondag van Advent
13 december ds. Gerard de Lang, Zaamslag
Derde Zondag van Advent
20 december ds. Saskia Ketelaar
Vierde Zondag van Advent
25 december **Kerstmorgen** – ds. Saskia Ketelaar
27 december Henk Siersema, ouderling
31 december 19.00 uur - Oudejaarsdag
Ada Dieleman en Elly Tollenaar
- 3 jan. 2021 10.30 uur ds. Saskia Ketelaar
Nieuwjaarsbegroeting vanaf 9.45 uur
10 januari ds. Gert Kwakkel, Rockanje
17 januari ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe
24 januari ds. Saskia Ketelaar
31 januari ds. Huub Smeets, Terneuzen
- 7 februari ds. Saskia Ketelaar
14 februari ds. Pieter Overduin, Hulst
21 februari drs. Kelly Keasberry, Antwerpen
Eerste Zondag Veertigdagentijd
28 februari ds. Cor de Beun, Brugge
Tweede Zondag Veertigdagentijd
- 7 maart ds. Ds. Saskia Ketelaar – **Biddag**
Derde Zondag Veertigdagentijd
14 maart ds. Jan de Visser, Middelharnis
Vierde Zondag Veertigdagentijd
21 maart ds. Daan Riemens, Nijkerk
Vijfde Zondag Veertigdagentijd
28 maart dhr. Robert Goemaere, Brugge
Zesde Zondag Veertigdagentijd – **Palmpasen**

| | | |
|--------------|-----------|--|
| 1 april | 19.30 uur | Witte Donderdag -ds. Saskia Ketelaar Dienst van Schrift en Tafel |
| 2 april | 19.30 uur | Goede Vrijdag –drs. Nel Roggeband-Baay, Tholen |
| 3 april | 19.30 uur | Stille Zaterdag – nog niet bekend |
| 4 april | | Pasen – ds. Saskia Ketelaar |
| 11 april | | ds. Jan Verlinde, Axel |
| 18 april | | ds. Co Janssen, Borculo |
| 25 april | | ds. Gert Kwakkel, Rockanje |
| 2 mei | | ds. Saskia Ketelaar |
| 9 mei | | ds. Marijke Helderma-Janse de Jonge, Middelburg |
| 13 mei | | Hemelvaart – geen dienst |
| 16 mei | | ds. Pieter Overduin, Hulst |
| 23 mei | | Pinksteren – ds. Saskia Ketelaar |
| 30 mei | | drs. Kelly Keasberry, Antwerpen |
| 6 juni | | ds. Saskia Ketelaar |
| 13 juni | | dhr. Robert Goemaere, Brugge |
| 20 juni | | ds. Saskia Ketelaar |
| 27 juni | | dhr. Jan Willem Slager, Goes |
| 4 juli | | ds. Saskia Ketelaar |
| 11 juli | | ds. Cor de Beun, Brugge |
| 18 juli | | ds. Saskia Ketelaar |
| 25 juli | | mevr. Jessica Koeman |
| 1 augustus | | nog niet bekend |
| 8 augustus | | dhr. Engel Leune, Benthuizen |
| 15 augustus | | ds. Pieter Overduin, Hulst |
| 22 augustus | | ds. Saskia Ketelaar |
| 29 augustus | | ds. Cor de Beun, Brugge |
| 5 september | | ds. Saskia Ketelaar |
| 12 september | | ds. Saskia Ketelaar – Startzondag |
| 19 september | | ds. Jan de Visser, Middelharnis |
| 26 september | | ds. Wim Jansen, Veere |
| 3 oktober | | ds. Saskia Ketelaar – Israëlzondag |
| 10 oktober | | ds. Daan Riemens, Nijkerk |
| 17 oktober | | ds. Huub Smeets, Terneuzen |
| 24 oktober | | ds. Saskia Ketelaar |

Kerkdienst gemist (?)

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst bij te wonen of een dienst later willen beluisteren, is er de mogelijkheid om dit via internet te doen.

Via de website Kerkdienstgemist.

Ga naar www.kerkdienstgemist.nl,

klik op Zeeland → Hoek → PKN Hoek en u hoeft geen dienst meer te missen!

Zeker in deze coronaperiode is het een goed alternatief als u niet naar de kerk durft of kunt komen.

Binnenkort wordt er ook videobeeld aan het geluid toegevoegd. Dan kunt u de dienst niet alleen horen, maar ook zien!



Werkgroep Liturgie & Eredienst

De werkgroep Liturgie & Eredienst is een enthousiaste groep mensen, die elkaar inspireren en aanvullen. De werkgroep geeft invulling aan bijzondere diensten, maar er is ook zeker aandacht voor de 'gewone' erediensten.

Tijdens elke vergadering worden diensten geëvalueerd en nemen we opmerkingen vanuit de gemeente mee bij de voorbereiding van een volgende dienst.

Sinds afgelopen maart hebben we te maken met het corona virus en dat heeft zich ook vertaald in de erediensten. Plotseling konden we niet meer naar de kerk; alle voorbereidingen voor de Veertigdagentijd en Pasen konden niet worden uitgevoerd. Voor ons als werkgroep was er ineens niet zoveel te doen, maar onze predikant had het des te drukker. We zijn ontzettend dankbaar met haar inzet en creativiteit; iedere zondag weer was er een online eredienst te beluisteren. Gelukkig mogen we vanaf juli de kerkdiensten weer bezoeken en is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie of thee. Fijn dat dat weer kan!

Zo zijn we ook met goede moed aan het nieuwe winterseizoen begonnen.

De startdienst had als thema *Het goede leven – bloeien in Gods Licht!*. Tijdens de dienst zagen we een aantal filmpjes waarin gemeenteleden ons vertelden wat *het goede leven* voor hen betekent of misschien zou moeten betekenen.

Helaas was er dit jaar geen lunch of fietstocht. Iedereen kreeg een traktatie mee naar huis. Om zelf op te eten of om dit 'goede' te geven aan iemand anders.

Als werkgroep hopen we ook het komend seizoen weer een zinvolle bijdrage te leveren aan de erediensten.

Wanneer u of jij vragen of suggesties hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Ds. Saskia Ketelaar, Henk Siersema, Daniëlle Rijksen, Cor-Elli de Bruijn, Marinka Mahu, Ada Dieleman en Ineke Dees.

In deze werkgroep merken we dat de financiële betrokkenheid heel groot is. Daar zijn we blij mee, want daardoor kunnen verschillende doelen in binnen- en buitenland gesteund worden.

Niet alleen financieel zet de werkgroep zich in, ook met heel praktische zaken. Zo wordt er meegewerkt aan het samenstellen en inpakken van kerstpakketten.



Afgelopen zomer zijn er vakantietassen uitgedeeld en hopelijk kunnen we dat volgend jaar weer doen. Door de grote financiële bijdrage konden er tassen met een mooie inhoud uitgedeeld worden aan kwetsbare gezinnen.

In samenwerking met



Delta voor Indonesië

Samen met veel andere gemeenten in de Classis Delta worden er in Indonesië drie projecten, met heel verschillende doelgroepen gesteund: Straatkinderen – Javaanse boeren – kerk met vrouwen in de hoofdrol.

Er is heerlijke soep gekookt, verkocht en gegeten. Het komende jaar is het de bedoeling om dit en andere acties voor Indonesië te organiseren. Bijvoorbeeld een Indonesische (afhaal) maaltijd.



Via de Stichting *World Vision* blijven we verbonden met **Pius Amanyire** in Oeganda. Door onze financiële bijdrage kan hij naar school en is er ook aandacht voor de omgeving waar hij woont.

Er gaat ook zo nu en dan post heen en weer, zo blijven we op de hoogte van zijn school en hobby's en ontvangt hij vanuit onze gemeente post o.a. rond kerst.



Eethoek

De eethoek is, in aangepaste vorm weer georganiseerd. Het blijft een waardevolle manier om bij elkaar te komen; gezellig samen genieten van een heerlijke maaltijd.

Het kookteam zet met plezier de lekkerste gerechten op tafel voor een grote groep mensen.



Nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid? Schuif gezellig aan!
Alle alleenstaanden zijn welkom, ook zij die geen lid zijn van onze gemeente.



Opgave kan bij Catrien Mol
tel 0115-441397.
De kosten bedragen € 8,00 en de
maaltijd begint om 18.00 uur,
inloop vanaf 17.30 uur.

Elke eethoek wordt aangekondigd via
de Zondagsbrief, de website en het
'kastje' bij de kerk.

De eethoek wordt georganiseerd door de samenwerkende Diaconieën van de Protestantse gemeente en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

Huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie *Vluchtelingenkinderen Griekenland*

Voor het eerst wordt er door Kerk in Actie een huis-aan-huiscollecte georganiseerd. De collecte is bedoeld om de kinderen voor de winter van kleding en voedsel te voorzien en ook het schooltje dat in Moria was opgezet te ondersteunen, zodat de kinderen naar school kunnen en misschien een betere toekomst krijgen.

De collecte wordt gehouden van 29 november tot 5 december 2020.

Door een dorpsgenoot zijn er 10 mensen gevonden om mee te werken als collectant. Dit is niet voldoende om heel Hoek te kunnen rondgaan.

Als Diaconie/ZWO hebben we besloten om twee keer een collecte voor dit doel te houden.

Deze zullen in november plaatsvinden.

Van harte bij u aanbevolen!



Graag willen we het volgende (opnieuw) onder uw aandacht brengen: Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges voor de ZWO.

Over heel Nederland brengt deze inzameling veel geld op voor het belangrijke ZWO-werk. Dus zeker de moeite waard om uw postzegels en kaarten, maar dus ook mobieltjes en cartridges te bewaren.

U kunt ze aan de ingang van onze kerk op de 'witte kast' leggen of afgeven bij iemand van de werkgroep Diaconaat & ZWO.

Ook zal er dit jaar weer een inzameling gedaan worden voor de verkoop van tweede hands **boeken!**



Twee gemeenteleden

Ko en Ineke Dees

In oktober waren ze 50 jaar getrouwd!
Beiden zijn ze de 70 jaar gepasseerd,
maar nog volop actief.
Ouders van 2 zoons, 1 dochter,
2 schoondochters, 1 schoonzoon en
trotse opa en oma van 6 kleinkinderen.

Sinds hun huwelijk wonen ze in Hoek en
zijn ze (actief) lid van onze gemeente.



Ko is opgegroeid in Zaamslag en was daar met heel het gezin lid van de Gereformeerde Kerk. Ineke komt uit Terneuzen, ging toen ze nog klein was met haar moeder mee naar de Oud Gereformeerde Kerk. Als tiener is ze lange tijd niet in de kerk geweest, daarna ging ze af en toe mee met een vriendin. Hun huwelijk is ingezegend in de Geref. Kerk in Zaamslag, waarna ze lid zijn geworden van de Gereformeerde Kerk in Hoek.

Maarten van der Weijden (zwemmer Elfstedentocht) is voor Ko een groot voorbeeld. Ko heeft veel respect voor Maartens mentaliteit van doorzettingsvermogen en volhouden en dat niet voor zichzelf!
De opbrengst van zijn prestatie was bestemd voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor onderzoek naar kanker.

Ko en Ineke zijn allebei actief betrokken bij het kerkenwerk. Ze vinden het belangrijk dat de kerk blijft bestaan en willen daar dan ook hun steentje aan bijdragen. De kerk geeft een gevoel van saamhorigheid en werkt samenbindend. Het is er fijn!

In de loop van de jaren is de beleving van hun geloof veranderd. Alle regeltjes die ze van thuis-uit hebben meegekregen zijn veel minder op de voorgrond. Steeds meer gaat het over wat echt belangrijk is; zoals vergeving en de overtuiging dat Jezus voor ons op aarde heeft geleefd.

Ineke vertelt dat ze veel houvast heeft aan haar geloof, ze hoopt dat dat in de toekomst zo zal blijven. Ondanks wat er misschien nog op haar pad zal komen. Ko en Ineke hebben er vertrouwen in dat de kerk zal blijven bestaan. We moeten het met elkaar blijven doen en om verder te kunnen: in samenwerking met omliggende gemeenten.

Geloven – met elkaar....

De kerk is elke zondagmorgen én elke dinsdagmiddag open...

Open kerk en Middaggebed

Op dinsdag is de kerk geopend vanaf 13.00 uur.

In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.

De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open.

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.

Hieraan werken mee: ds. Saskia Ketelaar, ds. Johan Harmanny, Tamar Hoebé, ouderling Henk Siersema en ouderling-kerkrentmeester Ko Dieleman

**Ik weet niets te zeggen,
ik weet niets te bidden.
ik weet niet waarom ik hier ben**

**maar ik steek
een kaarsje aan
in de hoop
dat het licht geeft
op mijn weg**

**in de hoop
dat het licht geeft
op de weg
van degene
die het nodig heeft
en aan wie
ik nu denk.**

**God, Gij kent mij
zoals geen ander,
bij U kan ik stil zijn,
zonder woorden,
zonder gebed**

**uw licht toelaten
is al bidden –
ontsteek in mij
het licht
van uw liefde.**

**Als ik hier wegga
blijf dan bij mij
zoals deze kaars
blijft branden
zonder woorden,**

**uw licht in mij
zal niet doven.**

Van één van onze gastvoorgangers, even voorstellen.... Margreet Lucasse



Zondag 23 augustus stond ze bij ons op de kansel. Een paar dagen later trok zij haar schoenen aan voor wandeltocht van Pieterburen in Groningen tot boven op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Drie weken later heeft zij meer dan 500 kilometer gestapt voor het Leger des Heils in Terneuzen.

Nieuwsgierig naar de drijfveren van deze Zeeuwse pelgrim en hoe zij op de kansel is terecht gekomen, ga ik bij haar op bezoek in Axel. Vanuit haar woning heeft ze een prachtig uitzicht op het land. Er staat veel water op het land maar binnen is het droog, warm en is er thee.

Margreet woont in de straat waar ze ook als kind speelde. Op haar 9^{de} verhuisde ze naar Zuiddorpe en na haar huwelijk kwam ze in Nieuwvliet terecht. Daar werden haar twee kinderen geboren: Angelique en Jonathan. Ze studeerde eerst Pedagogie en later Sociaal Pedagogisch Werk. Ze werkte op een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten. Vervolgens deed ze de opleiding voor verzorgende en ging als zelfstandige aan het werk in de zorg. Vandaag de dag doet zij dat nog bij Buurtzorg. Vooral het contact met terminale patiënten bracht haar bij levensvragen, omdat veel mensen bang zijn voor de dood en het laatste oordeel. Dit maakte bij haar het verlangen los om pastoraal werk te gaan doen. De weg die ze daarvoor aflegde is letterlijk en figuurlijk lang en bewonderenswaardig.

In 2010 begon zij aan de Faculteit voor Protestantse Godeleerdheid in Brussel en via Tilburg ging het naar OVP in Bilthoven (Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig perspectief). Bij de doopsgezinde gemeente in Aardenburg heeft zij een stage gedaan. Zij stond daar mede aan de wieg bij het ontstaan van een verdeelpunt van de voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. In Schoondijke heeft ze basiscatechese gegeven en van daaruit werd ze gevraagd om godsdienst te geven op een Basisschool. Ze vindt het jammer dat dit niet langer te combineren is met haar werk voor Buurtzorg.

Margreet geeft haar geloof graag handen en voeten. Die voeten mag je dan ook letterlijk zien door de pelgrimstocht die zij onderneemt. Er bestaan verschillende pelgrimsoorden en routes, maar de weg naar Santiago de Compostella is wel de meest bekende. Deze route wordt ook wel de Camino genoemd of de Sint Jacobsroute. Het symbool is de Sint Jacobsschelp en die kan je dan ook in het landschap tegenkomen.



Als je op pelgrimstocht wil gaan, krijg je op aanvraag een stempelboekje-credencial. Dat boekje heb je nodig om te overnachten en aangekomen in Santiago de Compostella geeft dit recht op een Compostella, een mooie oorkonde die bevestigt dat je de pelgrimstocht hebt volbracht.

Op een dag trok ook Margreet haar wandelschoenen aan en begon met dagtochten en later met wekenlange trektochten. In Parijs had ze een bijzondere ervaring in de kerk waar ze haar stempel moest halen. Met haar rugzak naast haar op de kerkstoel mocht ze meevieren met totaal vreemden en toch met elkaar verbonden. Buiten ging de bijzondere ervaring verder met de ontmoeting van een dakloze vrouw die haar levensverhaal met haar deelde. Als onzichtbare reisgenoot reist deze vrouw voortaan met haar mee.

Vorig jaar stapte ze van het Franse Tours naar Saintes zo'n 230 kilometer voor de stichting Breinpijn. De Corona belemmerde haar om dit jaar verder te kunnen trekken maar het Pieterpad was een goed alternatief. Ze liet zich sponsoren voor een ander goed doel: het Leger des Heils in Terneuzen, want sinds die ontmoeting in Parijs heeft zij bijzonder oog voor de problematiek van de daklozen. Een inspiratiebron hierbij is voor haar Daniël de Wolf die *Jesus in de Millinx* schreef over woorden en daden in een Rotterdamse achterstandswijk.

Vanuit onze diaconie hebben wij Margreet gesponsord en wij hopen dat we haar nog vaker op de kansel mogen begroeten en te luisteren naar haar boeiende ontdekkingstocht door het leven.

Collectebonnen.

Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart.

Kaarten zijn te bestellen via bankrekening

NL13 RABO 0373 7431 49

t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek

o.v.v. "Collectebonnen".

Nadat de betaling is ontvangen, worden de kaarten thuisbezorgd.



Verhuur

De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren per dagdeel voor een vergadering, feest of dergelijke.

| Dagdeel | Van | Tot |
|---------|-----------|-----------|
| Morgen | 08.00 uur | 13.00 uur |
| Middag | 13.00 uur | 18.00 uur |
| Avond | 18.00 uur | 24.00 uur |

Tarieven:

Kerkzaal

Begrafenis of huwelijk

| | | | |
|---------------|-------------|----------|---------|
| Leden Pg Hoek | Per dagdeel | | € 200,- |
| Niet-leden | Per dagdeel | | € 300,- |
| Niet-leden | | Dominee | € 200,- |
| Niet-leden | | Koster | € 50,- |
| Niet-leden | | Organist | € 50,- |

Andere doeleinden Per dagdeel € 300,-

Rouwkamer (onder de toren): via de Ridder Uitvaartverzorging tel. 0115-565100

Ontmoetingsruimte, (incl. gebruik van keuken), **bovenzaal** (max. 30 personen), **consistorie** (max. 10 personen), **jeugdhonk** (max 10 personen), **crèche** (6 personen)

Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten: vanaf 25 personen

| Frequentie per jaar | Morgen | Middag | Avond | Extra dagdeel |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 1 x | € 50,- | € 50,- | € 60,- | € 40,- |
| 2 – 5 x | € 40,- | € 40,- | € 50,- | € 30,- |
| 6 x en meer | € 30,- | € 30,- | € 40,- | € 25,- |

Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten: minder dan 25 personen

| Frequentie per jaar | Morgen | Middag | Avond | Extra dagdeel |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 1 x | € 25,- | € 25,- | € 30,- | € 20,- |
| 2 – 5 x | € 20,- | € 20,- | € 25,- | € 15,- |
| 6 x en meer | € 15,- | € 15,- | € 20,- | € 15,- |

Feesten en recepties, ontmoetingsruimte, incl. gebruik van keuken

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------|
| Vanaf | 08.00 uur | € 250,- |
| Vanaf | 13.00 uur | € 200,- |
| Vanaf | 18.00 uur | € 150,- |
| Gehele dag + avond tevoren | | € 300,- |
| Receptie of condoleren | 13.00 – 18.00 uur | € 100,- |

Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten in overleg met beheerster of kerkrentmeesters.

Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek.

Na gebruik dienen de ruimtes schoon te worden opgeleverd.



Voor feesten wordt een borg gevraagd van € 150,- die na verrekening van eventuele schade en breuk wordt teruggestort.

Verhuur kan worden geweigerd voor activiteiten die zich niet verdragen met de grondslag van de kerk, te bepalen door het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters.



Beheer en verhuur:

Mw. C. Mol, Ds. Raamshof 8, 4542 AZ Hoek

Tel. 0115-441397 / 06-51039310

E-mail: adriejmol@zeelandnet.nl

CONTACTADRESSEN

Predikant: Ds. Saskia Ketelaar, Lede. Mobiel: 0032-487286884
e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be

Ouderling/voorzitter van de kerkenraad:

Henk Siersema, Gladiolenlaan 6, 4542 CZ Hoek,
tel. 0115-442074 mobiel: 06-40117334
e-mail: siersema@zeelandnet.nl

Jeugdouderling:

Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2,
4542 AP Hoek, tel. 0115-442992
e-mail: daneijansen@hotmail.com

Ouderlingen:

Addie de Bree, Vogellaan 1, 4533 ES, Terneuzen
tel. 0115-441830 e-mail: adebree@zeelandnet.nl
Ada Dieleman, Zouteweg 6, 4521GL Biervliet
tel. 0115-441444 e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl
Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil,
tel. 0115-612914 e-mail: ftollena@kpnmail.nl

Diakenen:

Nelly Mol, Hasjesstraat 3, 4542 NW Hoek,
tel. 0115-441282 e-mail: nmol@live.nl
Karina Wolfert, Koudepolderstraat 15, 4542AL Hoek
tel. 0115-720671 e-mail: kavl@zeelandnet.nl
vacant

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

Voorzitter: Kees Biesheuvel, ds. Raamshof 32, 4542 AZ Hoek
tel. 06-40716164, e-mail: biesheuvel@zeelandnet.nl

Secretaris / beheer gebouwen:

Ko Dieleman, Burg. Hendrik Wolferthof 21, 4542 HA Hoek,
tel. 0115-442007, e-mail: kodieleman@zeelandnet.nl

Penningmeester:

Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,
tel. 06-23659571, e-mail: wdeputter@zeelandnet.nl

Kerkrentmeesters: Leen Dieleman en Joris Vasse

Organisten:

Joke de Putter (tot 01-01-2021), Molendreef 3, 4542 AA Hoek, tel. 0115-441302
Connie van Hermon, Dr. Leenhoutsstraat 7, 4542 AB Hoek, tel. 0115-441502
Akko de Feijter, Burg. Hendrik Wolferthof 35, 4542 HA Hoek, tel. 06-53484064

Kosters:

Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241
Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-441630
Finie Herrebout, Dr. Leenhoutsstraat 21, 4542 AB Hoek, tel. 0115-442860
Patrick de Koning, Ds. Raamshof 5, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-630086

Kerkelijk bureau / Scribaat / Ledenadministratie

Marinka Mahu, Julianastraat 20, 4542 BB Hoek,
tel. 0115-441203 e-mail: scribaat@pknhoek.nl

KERKRENTMEESTERS

Administrateur: Jaap Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek,
tel. 0115-442207

Bankrekeningnummer:

NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek
Ook voor het bestellen van collectebonnen.

DIACONIE & ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Secretaris: Frits Zegers, Knol 22, 4542 PV Hoek, tel. 0115- 694311

Penningmeesters: Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,
tel. 0115-442445/06-23659571

voor ZWO deel: Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek,
tel. 0115-441241

Bankrekeningnummer:

NL 68 RBRB 0845 1596 15, t.n.v. Diaconie PKN Hoek.

JEUGDWERK

Algemeen contactadres: Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2, 4542 AP Hoek,
tel. 0115- 442992 e-mail: danejansen@hotmail.com

Contactadres kinderkring: Kobi Heeringa, Ds. Raamshof 26, 4542 AZ Hoek,
tel. 0115-441301 e-mail: heeringa@zeelandnet.nl

KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST

Contactadres: Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil,
tel. 0115- 612914 e-mail: ftollena@kpnmail.nl

WEBMASTERS

Dagmar Elve e-mail: dagmar_siersema@hotmail.com

Elly Tollenaar e-mail: ftollena@kpnmail.nl

KERK EN BIJGEBOUWEN

Langestraat 6, 4542 AE Hoek, tel. 0115-441989

Beheer en verhuur: Catrien Mol, Ds. Raamshof 8 , 4542 AZ Hoek,
tel. 0115 – 441397 / 06-51039310 e-mail : adriejmol@zeelandnet.nl

Protestantse gemeente Hoek, Postadres: Langestraat 6, 4542 AE Hoek

Website: www.pknhoek.nl

God kan ook jou gebruiken!

Op een dag hielden de gereedschappen van de meubelmaker een vergadering. De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: "Als ik deze timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen." Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: "Goed, maar dan moet broeder Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot enige prestatie komen."

Broeder Schroevendraaier zei toen: "Als je mij eruit wil hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan." Waarop broeder Schaaf antwoordde: "Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt iedereen de maatstaaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft." Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: "Ik wil wel gaan, maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op."

Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats binnen, om aan zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank, om een preekstoel te maken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: de duimstok, de schaaf, de kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle gereedschappen wel één of meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar. De Meubelmaker ging naar huis.

Toen stond broeder Zaag op en zei: "Broeders, ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!" Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel uitmaken voor onze hemelse Vader als een bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig.